

= Winteravond: oorlog 1942 =

Van school gaan we met een groepje van ongeveer  
tien jongens naar huis, na afloop van de Rangles  
op een Woensdagavond.

Amper uit school, nabij 't St. Catharina kerkhof hoorden  
we een akelig gekerm. Het kwam van af het  
Frederik van Eedenplein, waar een gas tank station was,  
welke door prikkeldraad was omgeven.

In dat prikkeldraad zat een jongen van een jaar of  
tien verward en te kumen van de pijn.

Voordichtig en omrichtig hebben we hem er uit-  
gehaald en naar huis gedragen.

Het was de hoon van dokter Slager, die op een boven-  
woning aan de wal zijn praktijk uitoefende.

Aangebeld en mitgeleid en hem aan zijn vaderlijke  
roeg toevertrouwd!

Nlug zijn we huiswaerts gegaan.

Het was **oorlog!** het was **winter!** en het was **donker!**  
De volgende dag is betreffende familie Slager  
ondergedoken of.....?

Nooit, ook na de oorlog, hebben we nog iets van hen  
vernomen!

**Dit verhaal heeft altijd een diepe indruk bij  
mij achtergelaten!**

11 October 1999

= Gauthier